



HAMMARBY ORIENTERING

Förord till Årsberättelsen för Hammarby IF OF 2009

Orienteringsåret 2009 blev för oss hammarbyiter ett historiskt sådant. Vi lyckades nämligen med att mönstra två stycken lag till en stor internationell stafett. Att sedan förstalaget gör en strålande insats gjorde ju inte saken sämre. Mer om 14-manna truppens strapatser finns att läsa om längre fram i årsberättelsen. Något mer mänskliga resultat har setts ifrån firma Dillman/Ericsson detta år. Men med tanke på hur många tävlingar dessa två deltar i på ett år, så går det ju inte att vinna varje gång. Våra gubbar har också gjort bra ifrån sig under 2009. Vi ställde även upp med två stycken lag i DM-stafetten. Ett Veteran Dam lag och ett något yngre Herr veteran lag. Insatsen var väl av typisk hammarby karaktär. En och annan klackspark varvat med totala hjärnsläp, men runt kom vi. Klubben hade även ett KM detta år. 2009 var ju annars ett rätt mörkt år för många av Hammarbys föreningar. Även vi har fått omfördela för få till ett hyggligt ekonomiskt resultat. Detta trots att vi skall betala alla våra avgifter på egen hand. Styrelsen lovar dock att vara mer tydlig när det gäller tävlings avgiften inför 2010. Vill här och nu passa på att tacka dom tappra tio som ställde upp som funktionärer på 2009 års midnattslopp. Det var lite blött, men vi drog in stålar till klubben. Det hade blivit ett sämre ekonomiskt år annars.

TACK SKALL NI HA. Och nu återstår bara att lämna över denna årsberättelse till er, att läsa och begrunda. Vi hörs och syns vid bajens flagga på något TC under 2010

Ordf Tom.Svensson Enskede Januari 2010

